

VEK

MAANDBOEKJE FEBRUARI-MAART



acco
MAAKT KENNIS MET U

Ski
line

VEK
Recruitment

GUIDO

FITNESS
STADIUM
AEROBICS

Swapfiets

INHOUD

WOORDJE VAN DE PRAESES	3
CULTUUR AAN HET WOORD	5
MEME CONTEST	8
SPENIOR IN	9
SPELLETJES	12
RECRUITMENT, HABES!	13
HOROSCOOP	16

HOOFDREDEACTIE

Matthieu Vilain, Leon Moralis, Elias d'Haeze

REDACTIE

Ewoud Cools, Anouk Decaluwé, Bo Ivens, Joren Huysmans,
Tim Denolf, An Bouckaert, Thibaut Coigné

WOORDJE VAN DE PRAESES



Beste VEKkers

Het einde van het jaar is in zicht. De paasvakantie komt er aan, de praeses voor volgend academiejaar is verkozen en de dagen worden opnieuw langer. Voor de zoveelste keer schrijf ik dit voorwoord vanuit men kot. Voor de derde keer zijn we opnieuw in lockdown (of paaspauze, maakt niet uit hoe je het noemt).

Nooit had ik, aan het begin van mijn mandaat als Praeses van de VEK, gedacht dat we nu nog in deze situatie zouden zitten. Ik dacht (in april) dat het in september weer normaal zou zijn. Toen dat dat onwaarschijnlijk leek, hoopte ik op het 2de semester, daarna op de paasvakantie en nu is andermaal duidelijk dat dit de situatie zal blijven duren tot het einde van het academiejaar.

Ik hoop uit de grond van mijn hart, dat september 2022 wel normaal zal zijn. Zodat de VEK eindelijk kan laten zien wat een normaal jaar inhoudt: 500l gratis wijn, VEK presents 80 cents, Julienestafette, 12u tooghangen, Skireis, Feestweek, Galabal van de Economie, Openingsfuif, Student Street Soccer.... Allemaal legendarische events die één voor één gecancelld zijn door dat dom virus. Hoewel online alternatieven of van die take-away events wel leuk zijn, kunnen ze toch geen van bovenstaande vervangen.

Ik heb geluk gehad om de normale tijden nog mee te maken en ik mis die ook. Ik mis cantussen in de Salamander, ik mis die legendarische Yucca-avonden, ik mis 's middags om 13u een pils drinken in de Yucca en dan gewoon zien waar je terecht komt, zonder enige avondklok-, mondmasker- of samschoolverbod – issues.

Ik zal als afstuderende student deze tijden niet meer meemaken, dus ik kan er alleen maar nostalgisch naar terugkijken. Aan degenen die deze tijden nog niet hebben meegemaakt, blijf positief! Ze komen er ongetwijfeld aan! Het wordt beter dan ooit!

Ik heb alle vertrouwen in de nieuwe Praeses en het nieuw VEK-bestuur dat zij ervoor zullen zorgen dat jullie studententijd even onvergetelijk wordt als de mijne! Om nog maar te zwijgen van de nieuwe Yucca.

Hou jullie gezond en vrolijk paasfeest!

Senior out

CULTUUR AAN HET WOORD



Beste Vekkers

Hier zijn we weer! Je kan ons al een vaste waarde noemen in jullie maandboekje en in jullie leven. Ook dit semester was miss Rhona nog steeds aanwezig en ook dit semester hebben we ons best gedaan om voor zoveel mogelijk entertainment te zorgen!

We begonnen met jullie crushes/liefjes en fuckbuddy's te verrassen met een zoete kleinigheid. Jullie bleken echter heel veel geheime liefdes te hebben waardoor we 15km door Gent gewandeld zijn!! Bedankt daarvoor :) In diezelfde week hebben Cyriel en Léon een heus schaaktoernooi op poten gezet, ideaal om na de lesvrije week de overgebleven hersencellen terug te stimuleren en vooral te kunnen tonen dat je hét mannetje bent (@Coño).

De week erna hebben we cultuur opgesnoven in verschillende musea in Gent. Jullie konden onze avonturen volgen via de VEK Instagram pagina. Vergeten welke musea we hebben aangeraden? Je kan onze story's daar nog steeds terugvinden! Spoiler: Lights on van Eyck was niet de moeite...

In week 3 zag ons opeens verschijnen in de krant, hoewel de Senior het nodig vond om met de eer te gaan strijken hadden wij zo'n cray cray zot evenement op poten gezet dat zelfs de betere HLN journalist dit niet kon negeren. Geen idee waarover we het hebben? Foei! Dan ben jij de enige student in Gent die niet heeft deelgenomen aan de VEK Scavenger Hunt. Deze zat vol interessante weetjes, spannende opdrachten en ook wel een paar adjes.

Uiteraard hebben jullie net zoals wij enkele traantjes gelaten in de lesvrije week toen we vastzaten in ons Belgenlandje en voor 1 jaar de ski's in de kast moesten laten staan en de Troela après-ski enkel te beleven via onze (vage) herinneringen. Na 4 weken waren we deze heartbreak een beetje te boven gekomen maar toen beseften we dat ook commiweekend dit jaar niet door kon gaan... In de put 2.0 :(. Toen besloten we deze events te combineren en een legendarische online troela/commi quiz te organiseren! Denk zatte foto's, muilfoto's en een portie sappige roddels... ideaal om je donderdagavond mee door te brengen. Uiteraard bleek er ook iemand de beste kenner van de VEK roddels en mocht zij naar huis gaan met een top prijs zoals je dat van de VEK gewend bent, namelijk een sekspakket! Hopelijk was Cricri er blij mee? @Cleo Benijns.

In week 5 was de sfeer iets minder gelaten... er werd namelijk teruggegaan in de tijd waar de praeses Aernoud Kools werd vermoord op midweek! Dankzij de top tier acteerprestaties van enkele van onze praesidiumleden konden jullie de raadsels ontrafelen en de dader ontmaskeren... HUH INCEST WTF?? Dikke credits naar ons topcomité dat dit spel volledig op poten heeft gezet, 't was de moeite!

De week erna daagden we jullie creatieve geest uit met een VEK meme contest. Er zijn pareltjes doorgestuurd geweest, maar er kon maar 1 de winnaar zijn... proficiat Vies Ventje!! Toch iets dat je kan.

In week 7 stond dan weer het zonnetje centraal en stelden we speciaal voor jullie een lekker apéropakket samen, perfect om van te genieten in de cirkeltjes op het Sint-Pietersplein. Denk hierbij aan wrapjes, buggles, alcohol... voor ieder wat wils. In Week 8 voorzien we samen met de Yucca's (zodat zij ook nog iets te doen hebben hé) de grote VEK Easter Hunt! Het concept is simpel, zoek blokjes en ga naar huis met lekkere paaseitjes.

Zijn jullie ook zo onder de indruk van onze creatieve geest en leuke events? Stel je dan zeker voor Cultuur op de aankomende praesidiumverkiezingen en dan kan jij misschien wel volgend jaar de VEKkers voorzien van spetterende activiteiten!

Maar wees gerust, het academiejaar is nog niet gedaan! Hou onze facebookpagina en site in de gaten om te zien wat we nog allemaal voor jullie in petto hebben. Xoxo

Cultuur out!



MEME CONTEST

STUDENT
STREET SOCCER



VEK
PRESENTS



VEK
OPENINGSFUIF



VEKSCHIJT
JERIK



Remember Heidi? This is her now, feel old yet?



SPENIOR IN!



Gegroet meneer Huysmans, Proficiat alvast met je verkiezing als VEK Praeses. Eén grote eer die slechts enkelingen te beurt valt.

Als Praeses van de VEK ben je de meest gegeerde vrijgezel van de Overpoorstraat en omstreken. Hoe ga je dat vrouwelijk geweld afhouden?

Ik ga vooral proberen om mezelf te blijven xs.

Wat wil je bereiken komend academiejaar?

Eerst en vooral is het men doel om er voor al onze leden, FEB-studenten, Praesidium en mezelf een fantastisch leuk jaar van te maken. Een jaar vol met events als SSS (*Student Street Soccer*), een galabal en een schitterde nieuwe Yucca zijn de best mogelijke vooruitzichten voor een FEB-student.

Zeker met de laatste warme dagen denkt iedereen volop aan een vrije zomer gevolgd door een normaal academiejaar. Ik hoop dan ook vooral om in mijn laatste jaar de heropstart van de VEK in de post-COVID periode goed te kunnen sturen en mijn eigen steentje bijdragen aan de groei van de mooiste vereniging van Gent.

Wat heb je meest gemist dit academiejaar?

Voor mij persoonlijk -maar ik denk voor vele anderen ook- was dat toch het sociaal contact. De mensen die je ziet doorheen het jaar in de Yucca, op events en dergelijke, daar kan ik echt van genieten. Samen een pils (of 9) achterover slaan met wat fellow-VEKkers op een mooie dinsdagnamiddag kan nooit kwaad!

Daarnaast is er toch ook wel het gemis van de voldoening die je haalt uit het organiseren van events. Sommige events vergen veel energie maar als je erna met je functiegenoten kan terugkijken op een geslaagd event en even zelf helemaal los kan gaan is één van de leukste dingen dat er is.

Wat zijn nu je eerste plannen, nu je verkozen bent?

Ik heb wel een klein to-do lijstje. De eerste taak van het nieuw bestuur en mezelf is om onze vriendengroep (lees: praesidium & comités) te vullen met de beste kandidaten. Om van ons jaar een geslaagd jaar te maken moeten we kunnen rekenen op een aantal van de meest enthousiaste en geëngageerde studenten die er ook een fantastisch jaar van willen maken en er ook nog eens een heel mooie tijd aan willen over houden.

Eens dat dat serieuze een beetje van de baan is kunnen we beginnen kijken naar de belangrijke zaken. Klassiek is er ieder jaar een praesesvat na de verkiezing. Op de bekendmaking van mijn verkiezing heb ik echter misschien zelfs het woordje tank laten vallen. Ik mag dus al zeker en vast beginnen sparen maar nodig graag al iedereen uit op de heropening van de Yucca in september.

Wat vind je van je bestuur?

Ik ben zeer tevreden met hoe de bestuursverkiezingen zijn gelopen en de uitslag ervan. Ik denk dat we erin geslaagd zijn een zeer capabel en compatibel bestuur samen te stellen. Als bestuur ben je deel van het kloppend hart van de VEK, dus als wij erin slagen om goed samen te werken is dat al een zeer grote stap in op weg naar een geslaagd VEK- en academiejaar.

Hoe heb je tot nu toe je carrière in de VEK-ervaring?

In mijn eerste jaar was ik Sport-Praeses. Dat jaar was zo een plezante tijd. Hier en daar je eigen event kunnen organiseren zoals een FIFA-toernooi, wandelen met hondjes en dergelijke meer was heel afwisselend. Elke week konden we kiezen welke activiteit we gingen doen. Samen met mijn collega-sportpraessesen van dat jaar (Julien & Laurens) was het altijd plezant en ik durf wel te zeggen dat deze twee boys (die ik niet kende in het begin van het jaar) toch wel tot mijn beste vrienden behoren!

Daarnaast waren we ook goed op weg om eerste te worden op het interfacultair kampioenschap voetbal. Zelf voetbal ik ook al heel mijn leven. Het is dan ook leuk voor mij om naast het organisatorische mezelf ook fysiek helemaal uit te leven voor de VEK.

Het was ook bijzonder leerrijk om de voorbereidingen van Student Street Soccer te doen. Dit event is het beste event dat ik ooit heb gedaan. Als student, samen met 6000 anderen genieten van de zon, kijkend naar de voetbal, en hier en daar een frisse pils en dat allemaal op het Sint-Pietersplein, in het midden van de studentenbuurt is gewoon magisch. Als je mij of iemand anders die het event heeft

meegemaakt vraagt naar de hemelse festivalsfeer garandeer ik je dat ze hetzelfde zeggen. Jammer genoeg mocht ik al de voorbereidingen niet waar maken op het event zelf vanwege de alomgekende reden. Daarom kijk ik nog zoveel meer uit naar de volgende editie!

Dit jaar was ik VEK-penning en heb ik dus bijzonder veel geleerd over de VEK zelf. De financiële beslissingen nemen, en de omschakeling naar een VZW zijn meer serieuze zaken i.v.m. het takenpakket dat je hebt in een sportfunctie maar dit is daarom zeker niet minder plezant.

Zelf mee helpen de lijnen uit de schrijven en de richting van de VEK bepalen geeft je een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel waaruit je zelf ook veel voldoening haalt.

Ik kan dus wel zeggen dat ik al kan terugkijken op twee mooie jaren en hoop om het derde nog net dat tikkeltje beter te maken!

Die fameuze panna door Ewoud (huidige Praeses, nvdr.) was ongetwijfeld een van de grootste vernederingen die je ooit hebt meegemaakt. Wat is een andere genant moment dat je in de VEK beleefd hebt?

Principieel doe ik niet echt mee aan genante momenten. Maar hier en daar begaat iedereen wel eens een flater. Als praesidiumlid wordt algemeen wel verwacht dat je enkele, zoniet de meeste, cantusliedjes kent. Natuurlijk oogt het dan niet echt super naar de rest van de corona (*cantuskring*) toe indien je samen met je collega-sportpraeses alle drie de tekst van een liedje niet kent dat ons werd opgedragen om te zingen. Naast hier en daar een valse noot kwam er verder niet super veel uit onze mondjes. Misschien later die avond wel, maar een beetje verlies heb je altijd.

Hoe ziet je droomvrouw er uit?

Lief en intelligent x

Mocht je een dier zijn, welk dier zou dat zijn?

Ewoud Cools

SPELLETJES



Het sportcomité is de weg naar Gofdrieda de Koe kwijt, kan jij de weg terugvinden binnen de minuut?



RECRUITMENT, HABES!

De mannen en vrouwen van recruitment hebben dit jaar bergen werk verzet! Om een blik te werpen achter te schermen, interview ik Thibaut, An en Tim. Zij vertellen me hoe ze samen met hun comité, ondanks corona er een geweldig jaar van hebben gemaakt.

Hoe was het om online events te organiseren, en wat waren de grootste challenges? Dit jaar moest je immers alles anders doen dan in een normaal jaar.

Tim: in een normaal jaar heb je redelijk wat draaiboeken waaraan je je kan houden en waarop je wat vernieuwt. Dit jaar hebben we de verschillende projecten verdeeld onder de teammembers, waarbij dan iedereen verantwoordelijk is voor één project. Daarna hebben we elk project op een heel andere, nieuwe, online manier uitgedacht.

Was het dan niet extra stressvol? Er kan meer mislopen, van een slechte internetverbinding tot mogelijke problemen met het online platform.

Thibaut: we deden op voorhand altijd wat test-runs. Voor de eerste Company Meet&Greet hadden we beslist Zoom te gebruiken. Robbe (teammember) heeft zich hiervoor dan volop ingezet, waardoor hij na een tijdje er heel goed mee kon werken. Door die kennis en het vele testen vermijd je dan een hele hoop problemen.

Tim: inderdaad, Enak, Robbe en Benoit (teammembers) hebben daar enorm veel mee bezig geweest, zeker in de vakantie. Het was een heuse zoektocht naar het beste platform, denk hierbij bijvoorbeeld aan een platform voor de Career Day.

Was het dan niet ook een uitdaging om bedrijven mee te krijgen in het online-verhaal?

An: dat was niet het moeilijkste, het was eerder een uitdaging om de bedrijven met die specifieke platformen te leren werken. De bedrijven wisten ook dat er geen andere mogelijkheid was dan iets online, en geen event was geen optie voor hen. Zo werken veel bedrijven met Teams, en was er dan de narigheid voor hen om met Zoom te werken of het platform van de Career Day. Hierdoor waren er sneller technische problemen.



Wat vonden jullie het meest geslaagde event in dit speciale jaar?

An: ik zou zeggen Career Day

Tibhaut: ik denk eerder UBG (*Ugent Business Game*), maar Career Day ook sowieso ook. Career Day is een concept die fysiek heel goed werkt en jaar na jaar groeit. Nu moest je plots iets helemaal anders online organiseren. Je weet ook niet hoe studenten of bedrijven hierop gaan reageren, je wist in feite niets op voorhand. Dit was moeilijk, maar als je nadien terugblijkt en ziet dat het zo een succes was, met nauwelijks iets dat fout liep, was dit wel een hele mooie verwezelijking. Niet enkel van ons, maar van het hele team. We hadden er heel lang naar toegewerkt.

Tim: klopt, de voorbereiding was echt intensief, zeker omdat het allemaal nieuw is.

Thibaut: in het begin van het jaar hebben we alles zitten uitdenken. Toen waren we naar de bedrijven gestapt met enkele plannen: plan pessimistisch, plan realistisch en plan optimistisch. Uiteindelijk is het allemaal plan pessimistisch geworden en hebben we op een bepaald moment de klik gemaakt van *alles online*.

“**...dit was wel een hele mooie verwezelijking. Niet enkel van ons, maar van het hele team.**”

Je hebt gewerkt in een coronajaar, met plan pessimistisch, jullie hebben het team niet veel kunnen zien, maar desondanks was het een geslaagd jaar. Dus volgend jaar een tank zetten in de yucca om het te vieren?

An: (lacht) graag, op het geld van recruitment? Ik zou wel heel graag volgend jaar nog eens vieren.

Tim: ik ook heel graag, misschien deze zomer zelf, op een veld van Axelle?

Thibaut: het is sowieso nog de bedoeling om met het hele team samen te komen en eens te vieren.

En een laatste vraag: is er een gouden tip die je graag wil meegeven aan de nieuwe Recruitment-preases van volgend jaar?

Thibaut: geniet ervan!

An: probeer elkaar maximaal te zien tijdens een event. Natuurlijk wat moeilijk in te schatten met Corona, maar dat je niet alleen achter je pc zit in het eerste semester. Zeker in het tweede semester er volop van genieten

Tim: pak alles wat je kan real-life (*events*).

An: (lacht) ja, inderdaad, maar gewoon genieten ondanks dat het soms wat moeilijk kan zijn door COVID.

Thibaut: wat ik ook nog wil aanvullen: geen enkel event zou er gestaan hebben zonder de hulp van ons team. Nooit een Career Day, nooit een CMG (*Company Meet&Greet*), UBG (*Ugent Business Game*). Het team heeft dit jaar zoveel gedaan, heel veel credits! Net dat was zo jammer, dat we elkaar dan weinig konden zien met zo een goed team.



HOROSCOOP

- jouw toekomst, voorspeld door sexuoléon en vrijagevilain-

STIER // 21 april - 21 mei

Terwijl je de ladder van de liefde beklimt kan het zijn dat je meer en meer mensen per ongeluk aan het verleiden bent. De productieve Mercurius-Saturnus-samenkomst van deze maand wijzen er echter op dat één van deze personen die je per ongeluk aan het verleiden bent wel eens de ware zou kunnen zijn. Grijp je kans indien dit zich voordoet en aarzel niet om al je tijd met elkaar te spenderen en al jouw schoolwerk te staken tot begin juni.



TWEELING // 22 mei - 21 juni

Heb je een tegenvallende studieresultaten onder het tapijt geveegd, of heel hard gewenst dat dat ene lid van je groepswerk zou verdwijnen? Het wordt tijd dat je het nu gewoon eens onder ogen ziet. Verras je ouders met een gezond ontbijt en de het heimelijk nieuws van de tegenvallende resultaten, het ene zal het andere compenseren. Om van die lastige persoon bij het groepswerk af te geraken, laten de sterren weten dat je die best uit de chat smijt, blokkeert op Teams en de schuld steekt op een computervirus. Er zal een collectief gevoel van opluchting zijn als je dat eenmaal hebt gedaan.



KREEFT // 22 juni - 23 juli

Neem de leiding in bed, Kreeft. Onder het bondje van de maan en Venus zullen mensen graag met jouw de liefde delen. Deze sterrenkaart geeft je zelfvertrouwen én je intuïtie een boost, en dat is een recept voor succes. Bonustip: het is deze maand echt oké om meer tijd te maken voor nutteloze hobby's dan voor schoolwerk. Hobby's dragen deze maand bij tot innerlijke rust en vrede.



LEEUEW // 24 juli - 23 augustus

We hoeven een nobele Leeuw niet te vertellen nobelheid ingelijkt totaal niet boeit. Bovendien kan je je best schrap zetten want komende maand wordt een totale ramp dankzij de Neptunus-straling. Je lief zal het uitmaken, groepswerken worden groepsruzijs, deadlines zal je nipt niet halen en je ouders vertellen dat je eigenlijk geadopteerd bent. Echter, niet getreurd, jouw hussdier had dan toch geen corona en dus is jouw vermoeden bevestigd dat jouw 'zattte nonkel' deze met opzet overreden heeft.



MAAGD // 24 augustus - 23 september

Jij bent de perfectionist onder de sterrenbeelden, Maagd, en deze maand is dat een geluk! Een gunstige hoek tussen de Zon en Saturnus laat nul ruimte voor fouten. Indien je toch een foutje begaat, zal dit sterk negatief afstralen op jouw dichte relaties en studieresultaten. Hoe dol je ook bent op kortingen als een echte maagd, weet dat je best eens iets anders koopt dan Carapils of de goedkoopste wijn van de AH. Duurdere drank dragen positief bij tot jouw imago en zelfvertrouwen.



WEEGSCHAAL // 24 september - 23 oktober

Dat vuurtje in jou kan vandaag omslaan in een complete brand, nu de Zon in jouw relatiezone de serieuzere vibes van Saturnus oppikt. Ben je er klaar voor om een fling om te zetten in iets serieus? Of je lief voor te stellen samen 'de volgende stap in bed' te zetten? Werkgerelateerde zaken krijgen ook een boost van deze sensuele sterrenkaart.



SCHORPIOEN // 24 oktober - 22 november

Jij bent NOOIT een goede kusser geweest, Schorpioen, maar dat is helemaal prima. Want als je dat eenmaal weet van jezelf, kun je het aan beginnen werken. De productieve Zon-Saturnus-hoek van deze maand zal jouw tongue-on aanpak niet alleen welkom heten, maar de techniek magisch laten verbeteren. Eens de mond-op-mond techniek drastisch verbeterd is, is het aangeraden zo snel mogelijk een knuffelcontact te zoeken als vorm van examen.



BOOGSCHUTTER // 23 november - 22 december

De mash-up tussen de Zon en de Maan leveren een dynamische, gedisciplineerde vibe op, wat jou de mogelijkheid biedt om een goeie paasblok achter de rug te hebben. Echter, deze vibe kan leiden tot complete sociale isolatie. Het is deze maand sterk aangeraden al jouw nauwe contacten dichtbij te houden en ze dagelijks te stalken met nutteloze berichten.



STEENBOK // 23 december - 20 januari

Stop met iedereen's belangen voor die van jou te zetten. Het is tijd om de juiste prioriteiten te stellen, en jij bent nummer één. Overweeg sterk om al jouw contacten deze maand te blokkeren en wekelijks een nieuwe bedpartner te zoeken. Blokken hoeft je deze paaspauze ook niet te doen, dit is immers ondergeschikt aan jouw mentale belangen. Indien dit negatief afstraalt op jouw studieresultaten, aarzel dan niet om alle schuld op COVID te steken.



WATERMAN // 21 januari - 18 februari

Nu de Venus-Pluto-Uranus-driehoek zich vormt in jouw sterrenbeeld, zul je in staat zijn al jouw achtstellig schoolwerk in te halen in de paasvakantie. Het is wel van het grootste belang af en toe pauze te nemen om jezelf te plezieren. De Venus-Pluto-Uranus-driehoek raadt aan om dit minimaal drie keer per week te doen. Zo niet wordt de kans op een buis in juni heel groot en zal jouw lief het uitmaken. Indien je geen lief hebt, dan krijg je minimaal twee buizen. Gebruik die handen dus goed!



VISSEN // 19 februari - 20 maart

Als je te veel hebt overgewerkt de afgelopen tijd, is de kans groot dat je binnenkort een verstaving ontwikkelt. En voor iemand die zoveel sex, THC, alcohol en nicotine nodig heeft als jij, is dit het seintje dat je je prioriteiten anders moet stellen. Ga over tot een maand complete onthouding, en laat deze inzet op elk moment blijken als je met mensen van je bubbel afspreekt. Aarzel zeker niet om te wijzen op hun gebreken en hun egoïstisch gedrag omdat ze niet meedoen met deze maand totale onthouding.



RAM // 21 maart - 20 april

Oké, Ram, het wordt tijd dat je die beest-in-bed-skills van je gaat laten gelden. Nu de dynamische Zon in jouw sterrenbeeld een gunstige hoek vormt met no-nonsense Saturnus, zal jouw libido nog hoger worden en zullen die sexy woordjes tijdens de sex worden gewaardeerd door nieuwe knuffelcontacten. Let echter op de voorbehoedsmiddelen, want de Pluto-Uranus-constellatie wijzen op mogelijke 'post-coïtus-complicaties'.





SOCIAL MEDIA



VEK, VEK RECRUITMENT, VEK SPORT,
YUCCA, STUDENT STREET SOCCER



Vek_Ghent



VEK

acco
MAAKT KENNIS MET U

Ski
line



GUIDO

FITNESS
STADIUM
AEROBICS

Swapfiets