

2023-2024

n°2

THE VEK-TIMES



Winter's Magic



Koken met VEK

Interview met Prof. Bertel De Groot

Christmas Drinking Games

Nieuwjaarsbrief

Rating Gentse Café's

Christmas Wishlist





INHOUD

Over de VEK

Woordje van de Vices

Openingsfui door de ogen van

Interview met Prof. De Groote

Rating Gentse Cafés

Fotopagina Lustrumweek

Koken met VEK

Kooktips

Nieuwjaarsbrief

Wishlist

Internationaal spreekt

Christmas Drinking Ga

Team Onderwijs

Horoscoop

Spelletjespagina

VEK Investment C

Dankwoord

STAFEL

5

6

Feest 8

14

20

24

26

27

28

30

34

ames 40

44

46

50

lub 52

54





VLAAMSE ECONOMISCHE KRING (VEK)

Kramersplein 15, 9000 Gent

www.vek.be

Over de VEK

De Vlaamse Economische Kring is de officiële, facultaire studentenvereniging van de Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit Gent. Onze vereniging werd opgericht in november 1923. Dit wil dus zeggen dat we dit jaar 100 kaarsjes mogen uitblazen! Dat houdt in dat we dit jaar meer dan ooit zullen uitpakken met spectaculaire events, nog meer onvergetelijke feestjes en herinneringen voor het leven.

We zijn een vereniging voor alle studenten aan de FEB, met een focus op zowel carrière als entertainment. Het is ons doel om ieder van jullie te kunnen begeleiden van je eerste pils tot je eerste job. Het is onze missie jullie ervaring en beleving aan de UGent naar een hoger niveau te tillen.

De hele praesidium- en comitewerking (zo'n 80 studenten aan onze faculteit!) samen met vrijwilligers werkt zo aan het organiseren van een hoop evenementen. Een grote jobbeurs en verschillende workshops om meer te weten te komen over wat er gaande is op de arbeidsmarkt, maar ook leuke reizen, feestjes en nog veel andere activiteiten om even stoom af te blazen.

Alles opgeteld voorzien we voor jullie heel wat, maar dat doen we met plezier.

Zoals onze lijfspreuk zegt:
Nil Volentibus Arduum!

Woordje van de Vices

Hallo iedereen!

Wij zijn Amelie & Jona, de vices van Vlaamse Economische Kring. Sommigen noemen ons ook wel eens de mama'tjes van de werking. Wij zijn dan ook super trots op wat we met de hele werking dit semester hebben bereikt! Nu het einde van het semester alweer nadert kijken we met een trotse blik terug naar de afgelopen periode vol fantastische VEK-activiteiten.

In week 5 vond onze doop plaats. De VEK heeft er een hele nieuwe generatie bij. Deze bende enthousiaste schachten hebben het zeker en vast verdiend het groen-witte lintje te dragen! Het is dan ook super leuk om te zien dat ze zich elke week zo amuseren in de Yucca!

In week 8 was het eindelijk tijd voor onze lustrumweek. Lustrum sloeg de handen in elkaar met verschillende functies om er voor iedere student een memorabele week van te maken. Op maandag organiseerde Cultuur, Onderwijs en Lustrum een heerlijke lustrumbrunch voor onze leden. Denk aan een chocoladefontein, mimosa's en een heerlijk assortiment van warme en koude gerechten. Er moest natuurlijk wat gevierd worden!

Op dinsdag was er onze VEK openingsfuif! Voor een meer dan uitverkochte Vooruit konden we weer laten zien wat de VEK allemaal in petto heeft. Het feest-team transformeerde de Vooruit in een jungle die rechtstreeks uit Jurassic Park leek te komen. De veelbesproken Oerknal vond plaats om stipt 1u, waarbij er ballonnen met écht geld en bonnen uit de lucht vielen!

Op woensdag telden we af naar onze verjaardag! Confetti, vuurwerk en flessen cava a volonté. Op onze verjaardag zelf, donderdag, had Lustrum een rijkelijk assortiment aan taarten & cupcakes voorzien en een echte jeneverbar in de Yucca kon natuurlijk niet ontbreken!

Op vrijdag was het de lustrumcantus. Jaren generaties VEKkers zakten af naar Gent om nog 1 keer te cantussen zoals VEKkers echt cantussen. De oudste prosenior die we mochten ontvangen was ouder dan 80 jaar! Deze avond was er eentje om nooit te vergeten.

Wij kijken zelf het meest uit naar de VEK Skireis naar Les Deux Alpes! Amelie is dan ook jarig dus we kunnen deze niet beter vieren dan tijdens de après-ski in de bergen. In de eerst week van volgend semester is het onze feestweek. Tijdens deze week feesten we er weer op los in de Yucca om te vieren dat de examens gedaan zijn en het semester weer begonnen is. De VEK charity week en het Galabal van de Economie staat ook nog op de planning. No worries, jullie zullen jullie volgend semester zeker en vast niet vervelen bij ons! :))

Op naar een volgend, en misschien wel nog spectaculairder 2e semester. Het lustrumjaar is nog lang niet afgelopen!

Groetjes,

De vices x



Openingsfuif door de ogen van Feest

Het was eindelijk zover: onze langverwachte **Openingsfuif!** Na maandenlange voorbereiding waren we allebei superblij om eindelijk te laten zien wat we als Feestteam in onze mars hebben. Nieuwsgierig hoe het er allemaal aan toe ging achter de schermen? Lees dan zeker verder!

In **week 8** vond ons grote evenement plaats, dus de week voordien zetten we nog de laatste puntjes op de i. Shiftenlijsten maken, de opbouw in detail plannen, nog de laatste inkopen doen,... maar we waren er helemaal klaar voor! Maandag kregen we dan het geweldige nieuws te horen dat we als enige kring in Gent erin geslaagd waren om volledig uit te verkopen! Dit gaf ons natuurlijk nóg meer motivatie om er een onvergetelijke avond van te maken.



Dinsdag stond een drukke dag voor de boeg:

10u: In de voormiddag moest alle decoratie opgehaald worden. Ons thema was Jurassic Park en we hadden daarvoor enorme planten en gigantische dino's gehuurd die natuurlijk allemaal veilig in de Vooruit moesten geraken. Na hulp van enkele praesidiumleden en een hoop gesleur was het ons gelukt! Al een zorg minder.

11u: Afspraak aan de Yucca om alles mee te nemen vanuit onze garages naar de Vooruit.

12u: Tijd om de Vooruit volledig Openingsfui-fproof te maken! We richten de photobooth en het podium in tot een echte jungle. Hebben jullie de Baby T-rex gespot? Die was onze favoriet!



14u: Er komt toch meer kijken bij het inkleden van de zaal dan je denkt. Zo moet de bar en de kassa's ingericht worden, de bordjes opgehangen, de Dj-booth klaarstaan, de backstage ingericht,... Daarbij vindt om 1u onze oerknal plaats en daarvoor moeten we meer dan 500 ballonnen opblazen... Gelukkig hadden we er aan gedacht om een opblaasmachine aan te schaffen, anders zouden enkele praesidiumleden de avond niet gehaald hebben.



19u: Verzamelen met z'n allen om samen te eten en de laatste voorbereidingen te treffen. Er is pizza voorzien voor iedereen die al zo goed had geholpen, want er staat ons nog een lange nacht te wachten.

20u: Tijd voor de big reveal: het praesidium krijgt zijn outfit voor die nacht, een supercool vestje en hoedje om ons volledig dino-proof te maken! Daarna is het tijd om de zaal met z'n allen te verkennen en natuurlijk de photobooth uit te testen!

21u45: De eerste vrijwilligers komen aan. Iedereen werd even gebriefd en de avond kon beginnen!

23u15: De Vooruit is al goed vol en mede door onze schachten is er op de dansvloer een gek feestje aan de gang. Onze bar kan bijna niet volgen met de Ginto's... dat kan ook niet anders met zo'n crazy promo: Ginto aan €2! Een mijlpaal in de geschiedenis van Openingsfuiven.

1u: De zaal staat bomvol en het praesidium staat klaar op het balkon voor de grote oerknal.

Trotse blikken worden uitgewisseld, want we hadden natuurlijk weer maar eens een zot evenement georganiseerd.

Na het aftellen is het dan zo ver: de Vooruit gevuld met confetti en ballonnen. In de doorschijnende ballonnen zaten bonnen en zelfs echte briefjes cash geld! 100 jaar VEK betekent natuurlijk een extra spektakel en dat was de oerknal zeker!

4u: Het laatste uurtje is aangebroken maar dat is niet te merken! De DJ draait de ene schijf na de andere, de dino's staan springend op het podium en de drank vloeit rijkelijk! Het praesidium begint wel stilaan moe te worden (ze staan natuurlijk al heel lang te werken)... Team feest to the rescue! Om onze vrijwilligers te verwennen worden er frituursnacks uitgedeeld.

4u45: We verzamelen met het praesidium op het podium om luidkeels het VEK-lied te zingen! Daarna breekt helaas het moment aan om iedereen naar de afterparty in de Yucca te sturen.

7u: Alle dino's en planten zijn weer afgebroken, de Vooruit is opgeruimd en de laatste spullen worden naar de Yucca gebracht. Daarna is het is eindelijk tijd om te gaan slapen, al zal het een korte nacht worden, want om 11u spreken we terug af aan de Vooruit om alle decoratie weg te brengen...

Zo! Jullie hebben kunnen zien dat er heel veel komt kijken bij zo'n **Openingsfuif**, maar we hebben er enorm van genoten! Op naar ons volgende grote evenement: Het Galabal van de Economie in 't Kuipke! Natuurlijk organiseren wij elke woensdag een legendarisch feestje in de Yucca en komt er ook nog een feestweek aan! Enorm veel om naar uit te kijken dus! Wij zien jullie daar!

Dikke kussen van Team Feest!
Morane, Victor, Warre en Antje





BERTEL DE GROOTE



VAKKEN:

Inleiding tot het recht (GEM jaar) met Diederik Bruloot

Inleiding tot het recht (HW)

Privaatrecht (BPM)

Privaatrecht (HW)

Belastingsstrategie met Els De Wielemaker & Isabelle Verleyen

Onderzoeksmethoden in de fiscale wetenschappen
met Isabelle Verleyen & Annelies Roggeman

Allereerst bedankt voor dit interview, ik stel voor dat we er meteen invliegen. Hoe was u als student?

Ik was een heel onzekere student. Ik vertelde thuis altijd, tot ze dat niet meer geloofden, dat ik niet wist hoe het examen gegaan was en dat ik waarschijnlijk gebuisd ging zijn. Meestal viel dat dan gelukkig mee, want ik werkte wel hard. Als student in de les was ik geen modelstudent. Ik was de student die altijd probeerde om zich zo klein mogelijk te maken om niet op te vallen. Als er iets gevraagd werd, keek ik naar beneden zodanig dat ik er zeker niet uitgepikt werd. Ik durfde dat allemaal niet. De tijd was natuurlijk ook anders hé. E-mail

kenden we niet toen, maar ik zou zeker niet durven mailen. Ik was niet de student die achteraan in de uilenbak de krant zat te lezen. Ik zat wel braaf te noteren, maar ik was niet de student die vooraan ging zitten met het vingertje omhoog van ik wil antwoorden en je hebt mij toch gezien. Nee, je hebt mij vooral liefst niet gezien. Ik wil hier zo anoniem mogelijk zijn. Ondanks het feit dat ik studenten vraag om soms te antwoorden in de les, heb ik er eigenlijk alle begrip voor als ze dat niet willen doen. Van mij moeten ze geen schrik hebben, maar ik weet uit mijn eigen ervaring hoe moeilijk het is om u bloot te geven voor die groep hè, want het zijn uw medestudenten die daar zitten.

Zat u in een studentenclub?

Ik ben niet gedoopt, dus ik ben geen 'echte' student. Ik had me wel geëngageerd bij de VRG, maar dat was dan als secretaris waarvoor je niet gedoopt hoefde te zijn. Ik heb enorm veel bewondering voor studenten die de focus, drive en energie hebben om al die rollen te combineren. Ik sta er soms van versteld hoe sommigen het combineren met hun studies. Ik denk dat engagement in een studentenclub een leerschool is: je bouwt een netwerk op, je leert dingen organiseren, verantwoordelijkheid op te nemen... Wat ik in een studentenvereniging gedaan heb was op een heel kleine schaal. Voor studenten die het wel voltijds doen heb ik heel veel respect. Dit geldt voor mij ook op andere niveaus, bijvoorbeeld in de sportclub, leider zijn in jeugdbewegingen, vakantiekampen... dat is eenzelfde vorm van engagement. Dat engagement geeft mij warmte vanbinnen, soms ben ik jaloers op de discipline, energie en drive... die deze studenten hebben.

Moet u na zo veel jaar lesgeven, uw lessen nog voorbereiden?

Ja, eigenlijk wel. Ik vind het heel belangrijk, als vorm van respect ten aanzien van de studenten, om de les voor te bereiden. Ik ken mijzelf, ik ben nogal chaotisch, ik spreek niet altijd even gestructureerd, dus het is ook

belangrijk dat ik dat doe. Omdat ik weet dat ik anders begin te freewheelen. Het is ook recht, een materie dat wijzigt en waarbij, hoe je begrippen omschrijft en hoe je de zaken verwoordt, wel belangrijk is. Als een student naar de les komt, dan komt die waarschijnlijk in de hoop dat hem of haar dat toch zal helpen bij het studeren. Dus dan mag ik het ook niet verknallen met het helemaal niet voor te bereiden. Het probleem daarbij is dat de best voorbereide lessen niet altijd de beste lessen zijn. Wat een les goed of slecht maakt, hangt soms van heel andere dingen af. Bijvoorbeeld, ik heb eens niet goed geslapen of soms zijn er weken dat ik de klik niet voel met studenten en andere weken is de klik er wel. Dat kan zelfs verschillen van jaar tot jaar. Er gebeurt iets in de les dat niet noodzakelijk betrekking heeft op de leerstof, maar waardoor er nieuwe energie is en de les eens gebroken wordt. Het hangt soms echt af van een samenspel van factoren waar je spontaan op kunt reageren en waardoor de les lukt of niet. Voor mij is de les zoals mayonaise, soms pakt ze en soms is ze geschift. En de voorbereiding, dat zijn de frieten. Die frieten moeten iedere week voorbereid, perfect gesneden en gebakken zijn. Vanaf dan hangt het voor een groot stuk af van de studenten. Soms heb ik een studentengroep die mij zit te bekijken van "Huh, wat gebeurt er hier? Meent hij dat nu? Meent hij dat niet?" Andere studenten gaan daar makkelijker in mee. En

natuurlijk, als de studenten meegaan, dan durf ik soms ook wel wat meer risico te nemen, dan verloopt de les ook vlotter. Als ze daar niet in meegaan, dan kruip ik zelf ook wat in mijn schulp, dan zal ik wat dichterbij mijn boek blijven. Dat is het spel van de les.

Wat heeft u vroeger gestudeerd? En waar?

Ik heb dus rechten gestudeerd. Sorry, iedereen heeft recht op een zonde in zijn leven. Ik heb dat gedaan aan de Universiteit Gent, zowel mijn 3 kandidaturen als mijn 2 licentiaten. Mijn doctoraat heb ik ook in Gent gedaan, maar pas na omzwervingen. Ik ben eerst begonnen in Antwerpen. Daar ben ik een tijdje assistent geweest in het Internationaal Privaatrecht. Toen was ik absoluut nog niet volwassen genoeg denk ik. In elk geval, na 1,5 jaar heb ik gezegd "Goh, een doctoraat is niets voor mij" en heb ik het toen voor bekeken gehouden. Het toeval wil dat ik daar dan wel mijn echtgenote tegen het lijf gelopen ben, dus het is ergens goed voor geweest. Daarna ben ik in het Parlement gaan werken, maar daar had ik het na een tijdje ook weer voor bekeken gehouden. Mijn echtgenote had wel een doctoraat en dat heeft er toe geleid dat ik dacht "Goh, ik wil nu ook wel dat doctoraat...de eerste kans liet ik schieten, nu ik aan de Universiteit Gent een tweede kans krijg, moet ik die absoluut benutten." Of de Universiteit er goed aan deed mij die tweede

kans te bieden en fier mag terugblikken op mij als doctoraatsstudent durf ik niet te beoordelen. Ik laat het aan de Universiteit Gent hun return on investment - op in economische termen te blijven - om mij te evalueren. Zelf ben ik in ieder geval blij mijn doctoraat te hebben afgewerkt. Het is zalig om zich een periode volop te kunnen toeleggen op een probleemveld en het is een bijzondere leerschool, die je misschien vooral met jezelf kennis laat maken.

Wat motiveerde u om rechten te studeren?

Ja, ik mag dat waarschijnlijk niet zeggen. Het was in zekere zin een negatieve keuze, omdat ik veel dingen niet kon. Alles waar te veel wiskunde in zat, dat kon ik niet doen. Ik was zeer geïnteresseerd in geschiedenis en nog meer in talen. Ik heb lang getwijfeld om Romaanse talen te doen. Misschien, achteraf gezien, had ik dat moeten doen. Soms denk ik daar wel over. Ik heb ook nog gedacht aan psychologie, maar dat was misschien meer omdat ik dacht "Ik ga mijzelf redden". Dat meen ik niet hoor. Uiteindelijk heb ik rechten gekozen omdat een togaberoep, de advocaat, magistratuur sprak mij wel aan, maar vooral denk ik, omdat het zo talig was. Ik heb het altijd beschouwd als een taalopleiding. Ik heb ook eens een prof gehad die zei: 'Rechten, dat is eigenlijk leren spreken, leren schrijven en leren lezen'. En daar is wel iets van aan hè? Je

moet informatie tot u nemen. Je moet ze correct proberen overbrengen, mondeling en schriftelijk. Eigenlijk is dat in essentie wat je als jurist doet. Maar ik vermoed dat toen bij mijn keuze, ik aangetrokken was door een advocaat en dat je kunt opkomen voor het recht. Het was een afweging ten aanzien van meer literatuur studies. Maar ja, ik was dan op een infodag en toen besepte ik dat rechten mij misschien toch iets meer aansprak.

Was het altijd al uw droom om later professor te worden?

Ik heb altijd gedacht dat ik advocaat ging worden. Na mijn studies ben ik beginnen solliciteren en had ik op een bepaald ogenblik de kans om naar een groot Brussels kantoor te gaan of in Antwerpen assistent te worden. Dan heb ik de beslissing genomen die mijn leven in de plooi gelegd heeft en ben ik assistent geworden in Antwerpen. Vanaf dat ogenblik heb eigenlijk nooit meer aan de advocatuur gedacht. Ook omdat ik diep in mij wel ergens voel dat ik niet commercieel genoeg ben. Je moet als advocaat niet alleen proberen een goed jurist te zijn. Je moet zeer goed de plaats kunnen innemen van de cliënt die je verdedigt, je moet werken in zijn belang en vanuit zijn perspectief de zaak kunnen bekijken. Bij het academische is het plezante eraan dat je van alle hoeken naar een probleem kan kijken. En daardoor heb ik eigenlijk nooit het gevoel gehad

dat ik gewerkt heb. Ik heb dat altijd beschouwd als een grote speeltuin waarin ik mij heb mogen begeven. Ik heb het geluk gehad om veel collega's te hebben die lesgeven en ook advocaat zijn. Wat ik daarbij wel merk is dat als zij naar een probleem kijken, ze een zekere rijkdom hebben die ik niet heb. Ik kijk soms te theoretisch en zie ik problemen die geen echte problemen zijn of formuleer soms oplossingen waarbij ik niet altijd de volledige impact zie op de praktijk. Dus die praktijk bagage, dat is wel verrijkend. Ik gaf eerst les op de hogeschool Gent bij handelswetenschappen en bestuurskunde. Daarna ben ik mee geïntegreerd toen deze richtingen universitair werden.

Heeft u naast het lesgeven nog veel tijd voor hobby's in uw vrije tijd?

Eigenlijk niet, ik ben bijna altijd met het werk bezig. Ook veel van mijn relaties zijn werkgebonden, hoewel ik nooit echt het gevoel heb dat ik moet werken. In het weekend wandel of fiets ik graag in de natuur, maar je gaat me niet in het zweet zien, het blijft recreatief. Ik reis graag, ik drink graag al eens met vrienden, ik leef wel hoor. Wat ik wel mis is dat ik geen tijd heb voor structurele hobby's. Ieder jaar wil ik Italiaans leren, maar dit komt er nooit van. Een belangrijk voornemen van mij is dat ik meer tijd moet vrijmaken om samen met mijn echtgenote naar de cinema te gaan, we doen dit allebei graag, maar het komt er

onvoldoende van. Ik ben actief in de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen en de Commissie inzake Leerlingenrechten. In mijn vrije tijd probeer ik engagement op te nemen, vaak geclusterd rond kwaliteit van het onderwijs.

Hoe viert u de feestdagen? Zijn er bepaalde tradities?

Dit jaar vier ik Kerstmis in het buitenland, omdat één van mijn kinderen in het buitenland studeert en we die gaan bezoeken. Normaal gezien ben ik geen grote liefhebber van de feestdagen, ik vind dat we één van de twee feestdagen zouden moeten afschaffen. Die tweede dag is er teveel aan. We slepen ons nog eens naar de feesttafel, we zijn nog net niet ontploft dus we gaan er nog wat eten en drinken aan toevoegen. In ieder geval, een warm pleidooi, ook in het kader van de besparingen, om alvast één feestdag af te schaffen. Bij deze wil ik mij diep verontschuldigen bij iedereen die vegetarisch, veganistisch is of dieren een warm hart toedraagt. Dat laatste doe ik trouwens zelf ook. Ik eet ze dan ook met respect op (fout grapje!). Maar bij ons is het de traditie om op Kerstavond maar één gerecht te eten, namelijk een verse kreeft. Een kreeft die ik dan zelf dood, dus ieder jaar verander ik dan in een seriemoordenaar en heb ik de dood van een paar diertjes op mijn geweten. Misschien moet je dit niet in het boekje schrijven, maar ik verontschuldig me alvast bij iedereen en beloof dat ik het

niet meer ga doen in de toekomst. Niemand zal aan mijn oprechtheid twijfelen, toch? Ik ga daarmee beginnen dit jaar, want dit jaar ga ik het niet doen. Maar het is wel zeer lekker en het is een jaarlijkse traditie waar we dan een beetje alcohol bij nuttigen om ons schuldgevoel te onderdrukken. Een tweede traditie die ik heb is op Driekoningen: dan nodig ik al mijn vrienden uit op een traditionele wafelenbak en bak ik voor heel het gezelschap bijzonder grote hoeveelheden wafels met slagroom, krieken,... en warme chocomelk. Ik heb altijd enorm veel schrik om te weinig te hebben met als gevolg dat ik later op de avond alle overschotten moet uitdelen bij de burens. Zij weten inmiddels al wat hen te wachten staat op 6 januari.

Wat staat er dit jaar op uw verlanglijstje?

Dat al mijn studenten goede examens afleggen, ze geloven dat waarschijnlijk niet maar ik wil dat echt. Ik hoop dat tijdens de blok op alle studentenkamers een inspirerend vlammetje zal staan, namelijk de Bertel De Groote-kaars. Zodanig dat we een goede opbrengst hebben voor de Warmste Week. Wat ik voor studenten op hun verlanglijstje zet is dat ze de kans moeten krijgen en nemen om naar het buitenland te gaan. Ikzelf heb ook die kans gehad als een van de eerste Erasmus studenten, het verruimt zo sterk je blik. Bepaalde ervaringen,

lessen.. die je daar opdoet, kunnen zelf de beste professoren hier je niet geven. Verandering van lucht brengt een verandering van perspectief. Voor mezelf wens ik niet zoveel, I coun't my blessings. Ik denk dat ik hier een droomjob heb op de faculteit. Mijn doel op privévlak is dat ik, hoe mooi mijn job op de faculteit ook is, toch eens wat vaker mijn computer dicht laat en tijd doorbreng met mijn omgeving. Dat wens ik ook mijn studenten toe.



De FEB vlamt mee voor De Warmste Week! Steun jij de actie door een Bertel De Groote-kaars te kopen die je helpt bij elke studeer- of werkdip? Voor FEB-studenten, FEB alumni, FEB medewerkers en andere sympathisanten van de onofficiële Bertel-fanclub is deze kaars een must have voor elk interieur.

Wil je een exemplaar? Ga naar www.febvlamt.be/shop/bertel-go-for-it/



OVERPOORT

CAFÉ RATING



Op zoek naar een Overpoort-avontuur dat je nooit zal vergeten met nieuwe vriendschappen, plezier, zatte verhalen... Te veel om op te noemen.

Wij hebben de beste kroegen voor jouw ultieme avond! Geef je studieboeken een avondje rust en laat ons je leiden naar het beste wat Gent te bieden heeft.



Overpoort Bowl



Dit café is dé plek om je avond te beginnen! Scoor hier een halve liter deal en rol een strike op de bowlingbaan. Hierdoor verdient de Overpoort Bowl zonder twijfel een plaatsje in deze lijst.



'T Kofschip



Zin in wat beweging? 'T Kofschip is jouw bestemming. Met opzweepende muziek en een levendige menigte scoort dit café vier sterren. Verwacht hier geen rustige avond.





Cuba



Wie kent de Cuba niet? Tijdens de legendarische avonden staat de Cuba altijd bomvol. Als je wordt overvallen door een plotse kusdrang, weet dan dat de Cuba de place to be is! Hier ben je gegarandeerd de gelukkige winnaar van een kusje of twee.

Stefano's



Je weet hoe het gaat, een avondje stappen en plots krijg je een ontembare honger! Geen stress! Stefano's is hier om je te redden van je late-night cravings!



Yucca



Niets verslaat de onvergelykbare sfeer van onze Yucca: de goedkoopste en beste plek om te genieten van bier of een heerlijke Wittekerke. Wat dacht je van de legendarische woensdagfeestjes? Elke woensdag wordt het café omgetoverd in een ander thema. Het is de hemel op aarde!





Lustrum





week

GNOCCHI MET PESTO EN SPEK



Ingrediënten

- 500 gr gnocchi
- 100 gr spekjes
- 1 paprika
- 1 courgette
- 100 gr ricotta
- 100 gr pesto
- 50 gr rucola
- Parmezaanse kaas

Bereidingswijze

- ✓ Snijd de courgette en paprika in stukjes.
- ✓ Giet een scheutje olie in een grote koekenpan, voeg de gnocchi toe en bak 10 minuten.
- ✓ Voeg daarna de spekjes, paprika en courgette toe en bak 5 minuten mee.
- ✓ Daarna kan de pesto en de ricotta erbij. Meng alles door elkaar en kruid af.
- ✓ Zet na een paar minuten het vuur uit. Serveer met Parmezaanse kaas en rucola.

KOOKTIPS



Kook in grotere hoeveelheden, bv voor 2 dagen



Koop Albert Hein verspakketten

**Restjes over?
Gebruik ze bij de volgende maaltijd**

Zoek simpele eenpansgerechten



Skip afhaalmaaltijden en kook het zelf



Liefste

Terwijl jullie waarschijnlijk nog aan het bekijken
jullie alvast een gelukkig nieuwjaar we
voorspelbaar is als de WiFi op een student
tikkeltje onvoor

Dit nieuwe jaar staat voor de deur en laten
wat we kunnen verwachten. Misschien wo
kunst van het vroegtijdig opstaan voor d
natuurlijk

Het afgelopen jaar hebben we bewezen dat we experts
We hebben net zo soepel geschakeld tussen collegezale

Laten we proosten op nog meer onverklaarbare avonden,
een opblaaskrokodil in je woonkamer. Of van die avon
nemen maar één drankje" en eindigt met een kater gro
nege

Op een spett
Met VE
The VE

VEKkers

omogen zijn van jullie kater, willen wij
onsen! Een nieuw jaar dat net zo
enkamer - dus, laten we zeggen, een
spelbaar.

we eerlijk zijn, we hebben geen idee
rden we wel allemaal meester in de
ie vroege lessen om 8u30... Of niet
k.

zijn in het jongleren met bierglazen en studieboeken.
n en feestzalen als een DJ die zijn favoriete platen mixt.

waarbij je je afvraagt hoe je in hemelsnaam eindigde met
den waarbij je de avond begint met het gedacht van "We
ter dan de lijst met goede voornemens die we allemaal
eren.

erend 2024!

K-liefde,
K-Times





Merry Christmas

Wishlist

Lieve Kerstman,

Het afgelopen jaar hebben we ons best gedaan om (meestal) braaf te zijn en (soms) ijverig te studeren. Daarom hebben we een Christmas wishlist opgesteld!

- Oneindig veel koffiebonen: jouw ultieme bondgenoot tijdens die eindeloze nachten van het examenseizoen, we hebben het hele jaar door veel teveel plezier gehad. Hoogste tijd om nu weer even bij te tanken!
- De allerbeste noise cancelling koptelefoon: om van die kakelende studiegenoten in de bibliotheek en ongemakkelijke versierpogingen af te zijn.

- Een vriend(in) om tijdens de kerstperiode niet zielig alleen een kerstfilm te moeten kijken en als bonus krijg je er nog een kerst cadeautje van! Dubbel feest dus!
- Tijdreiswekker: om terug te hopen naar het moment dat je dacht, "Ach, er is nog zeeën van tijd voor die examens! Eén keertje extra uit gaan kan toch geen kwaad!" En voor je het weet, is dat ene keertje in een eindeloze lus van uitgaan veranderd..







INTERNATIONAAL

SPREEKT

Altijd al willen weten waar het Internationaal team van de VEK zich mee bezighoudt? Lees dan maar snel verder! Elke dinsdagmiddag staat er een vergadering op de planning, want er is behoorlijk wat te regelen. Zoals elke week kwam natuurlijk iedereen te laat, maar zodra iedereen aanwezig was zijn we er vol energie aan begonnen.





We blikten even terug op onze afgelopen evenementen die een groot succes hadden gehad. Van gezellige Italian nights (met iets te veel wijn :0) tot gekke alpaca wandelingen. Elke week staan wij weer met boordevol energie klaar om de internationale studenten de tijd van hun leven te bezorgen. We blikken dan ook graag even terug op onze laatste activiteit: de kroegentocht.



KROEGENTOCHT

We begonnen op donderdagavond aan de Yucca met een glaasje troela. Dan vervolgden we onze weg door de oude straten van onze prachtige stad op zoek naar de gezelligste cafétjes. Overal ontdekten we nieuwe lekkere drankjes en kwamen er steeds meer verhalen naar boven. Er werden superleuke herinneringen gemaakt en al deze momentjes zijn vastgelegd op beeld.





Onlangs hebben we ook onze teambuilding gehad. We zijn hiervoor naar O'Learys gegaan, waar we hebben gebowld. En na veel strikes te hebben gegoid hebben we heerlijk gegeten. Onze agenda staat dus boordevol leuke plannen, maar dat is zeker niet het enige waar wij onze dagen mee vullen. Wij zijn er namelijk ook om de internationale studenten door hun studies te loodsen en ervoor te zorgen zij vlot aan de examens kunnen starten.



Zo organiseerde we een International Exam Fair en staan we altijd klaar voor vragen te beantwoorden en twijfels weg te nemen. Onze functie is heel uiteenlopend zoals jullie kunnen merken. Zo hebben we ook nog een superzotte quiz georganiseerd en we zijn ook naar het voetbal gaan kijken.

Heel veel groetjes van het Internationaal team.

Kjenna, Floris, Jurrit, Yentl en Anna





Christmas

DRINKING GAMES

WINTERSE KAARTSNEEUWVAL



Het doel van het spel is om punten te scoren door kaarten te spelen en de regels te volgen.

Benodigheden

- Een pak kaarten
- Voldoende drankjes. Denk aan gezellige winterdrankjes zoals Glühwein, Flügel, Jägermeister, jenever...

Spelverloop

- 
- Iedereen begint met een gelijk aantal kaarten (bv 10 kaarten per speler)
 - 1 speler begint door een kaart op tafel te leggen, elk om de beurt moeten de andere spelers proberen een kaart van dezelfde kleur of dezelfde waarde neer te leggen
 - Als een speler niet kan leggen, moet deze 2 slokken van zijn/haar drankje drinken en een kaart van de stapel pakken
 - Het spel gaat door tot iemand geen kaarten meer heeft
 - Extra regel: als je een kaart kan leggen die dezelfde kleur en symbooltje heeft dan mag de speler 2 slokken uitdelen aan een andere speler

WINTER PICTONARY

Het doel van het spel is om elkaars getekende winterprent te raden.

Benodigheden

- Pennen
- Papier
- Voldoende drankjes. Denk aan gezellige winterdrankjes zoals Glühwein, Flügel, Jägermeister, jenever...

Spelregels

- Iedereen moet aan het begin van het spel een winter of kerst related prentje op zijn blad papier tekenen. Schrijven kan natuurlijk ook!
- Dit prentje kan een bestaand persoon, ding, titel... zijn. Wees creatief en maak het de andere spelers niet te makkelijk.
- Vervolgens ga je elkaar vragen stellen over elkaars prentje. Dit doe je met de klok mee.
- Wanneer je op een gestelde vraag 'ja' moet antwoorden, dan moet je 2 slokken van je drankje drinken.
- Raad jij wat het prentje van een andere speler is, dan mag 2 je slokken uitdelen aan een andere speler.
- Wordt jouw prentje geraden? Dan moet je zelf 4 slokken drinken en een nieuw prentje tekenen.

WINTER SHOT ROULETTE



Benodigheden

- Roulette bord of online roulette wiel
- Shotglaasjes
- Voldoende drankjes. Denk aan gezellige winterdrankjes zoals Glühwein, Flügel, Jägermeister, jenever...

Spelregels

Alle spelers komen na elkaar aan de beurt.

Voordat er gedraaid wordt moet de speler die aan de beurt is op twee vragen antwoord te geven:

- Welke kleur valt er (Rood of Zwart)?
- Welke nummer valt er (dit nummer moet corresponderen met de vraag over de kleur, dus kies je rood, dan mag je nummer 26 of nummer 8 niet kiezen)? Om de kansen te verhogen, kun je ervoor kiezen om meer nummers in te laten zetten.

Kleur

- Heeft de speler de kleur die valt juist? Dan mag die een shotje uitdelen aan een speler naar keuze en dienen beide spelers die direct naast hem zitten ook een shotje te nemen.
- Als de kleur fout is geraden, dan moet de speler zelf een shotje nemen.

Nummer

- Is het nummer goed geraden? Dat is niet zo makkelijk en dat levert dan ook een mooie beloning op! Alle andere spelers moeten 2 shotjes nemen.
- Is het nummer fout dan drinkt de speler zelf een shotje.

Zero

- Op het roulettewiel zit een groen vak met het nummer 0. Als het balletje in het groene vakje belandt, dan gaan alle lichten op groen voor alle spelers, want zij moeten allemaal een shotje doen.

Zero-spel

- In de buurt van de Zero zitten een aantal nummers die samen met de 0 het zero-spel worden genoemd. De volgende nummers vallen binnen het zero-spel: 12-35-3-26-0-32-15. Als het balletje in het zero-spel landt, maar niet in de 0, dan moeten alle spelers 2 shotjes drinken. Deze regel komt boven op de vorige regels.

Het is altijd mogelijk om eigen regels toe te voegen, denk aan regels in verband met oneven of even getallen.





MAAK KENNIS MET TEAM ONDERWIJS



De functie onderwijs is een 'specialleke' door zijn ultieme combo: feesten én studeren! Inderdaad, team onderwijs laat zien dat het mogelijk is.

Meer specifiek is Team Onderwijs er vooral voor de eerstejaars. We begeleiden ze doorheen het academiejaar om hen zowel door hun eerste bachelor te loodsen, alsook hen een onvergetelijke studententijd te garanderen. Dit doen we aan de hand van examenbeurzen, workshops, debatten... waartegenover uiteraard fun hoort te staan, georganiseerd in de vorm van een legendarische kroegentocht, vlottentocht, eerste bachelor weekend en nog zoveel meer.

Het eerste bachelor weekend is één van onze grootste evenementen waarmee we het academiejaar starten en meteen de juiste toon zetten. De nieuwkomers reizen af naar een onbekende locatie met een episch weekend in het vooruitzicht. Hier leren eerstejaars de kunst van cantussen kennen, leert men het preasidium en de beste kring van Gent beter kennen en ontstaan er ieder jaar vriendschappen voor het leven. In een notendop: de perfecte start van jouw studententijd!

Ook in het tweede semester zal ons team jullie uiteraard niet teleurstellen. Speciaal voor jullie lichten wij alvast een tipje van de sluier. De bengeltjes in ons zullen jullie cava serveren op een Nieuwjaarsdrink en zullen jullie door Gent gidsen op een bierfiets.

Speciaal voor onze schachtjes hebben we dan weer een funky meter&peter avond in petto. De engeltjes in ons daarentegen, zullen jullie meenemen op een bedrijfsbezoek, zullen jullie uitnodigen voor ons groot economisch slotdebat en nog zoveel meer.

Dit doet iedereen alweer reikhalzend uitkijken naar een nieuw semester, wetende dat al dit voorgaande slechts een tipje van de sluier was...





Daarnaast staan we met ons team ook heel dicht bij de faculteit, en zijn we er voor elke student, binnen én buiten de VEK.

Over dat fantastisch team gesproken, hebben wij onszelf al voorgesteld? Want wat voor een geweldig functionerend team zijn wij, die elkaar perfect aanvullen. Laura, Joppe en Shane schrijven een prachtig vriendschapsverhaal die ondertussen al enkele jaren geleden startte. Ze zijn het voorbeeld van hoe prachtige vriendschappen kunnen ontstaan op onze faculteit. Luna is als lid van onderwijs én het doopcomité dan weer dé vertrouwenspersoon van alle schachten.

Geike is het zonnestraaltje in ons team en zorgt altijd voor de positieve vibes.

En wisten jullie al dat in ons team zowel handelswetenschappers, handelsingenieurs als een student economische wetenschappen zitten?

Kortom, Onderwijs is het aanspreekpunt voor eerstejaars en wij staan altijd open voor een babbeltje of schouderklopje. Zoek ons gerust op! Je vindt ons in onze geliefde yucca of in de bib ;) Tot daar!

Vele groetjes en schouderklopjes,
Team Onderwijs
Laura Deweerdt en Luna Verstegen
Geike Callens, Joppe Hermans, Shane Dutoit



H O R O



LEEUW

Je verlangt steeds meer naar genegenheid. Helaas is het op dit moment niet zo eenvoudig om dat te vinden en zijn je verwachtingen misschien niet helemaal realistisch. Je lijkt altijd aangetrokken te worden tot de verkeerde soort mensen, terwijl je eigenlijk beter verdient. Het is jammer dat die 'bad boy'-types altijd wel een aantrekkelijke kant lijken te hebben...

KREEFT

Voor 2024 hoop je stiekem weer eens los te kunnen gaan in de Yucca. Je vindt dat je momenteel iets te braaf bent geworden naar je eigen smaak. Soms is het nodig om een slechte beslissing te nemen. Diep van binnen zou je wel eens de WAP willen uitvoeren op de heerlijk geurende vloeren van je favoriete café.



MAAGD

Het wordt steeds uitdagender om je knuffelbuddy te combineren met schoolwerk. Wacht, wat? Zijn we al in week 12? Gelukkig kun je nog steeds multitasken en slaag je erin om beiden te combineren. Of het een geslaagd eindresultaat zal zijn, maar het eindresultaat blijft nog even een mysterie.

SCOOP

WEEBSCHAAL



Je ervaart een toenemende afstand tussen jou en je vrienden en dit gaat verder dan alleen een fysieke afstand. Het wordt steeds lastiger om dit op te lossen, vooral omdat iedereen momenteel druk bezig is met de examens. Probeer toch af en toe een afspraak te plannen en na de examenperiode komt alles wel weer in orde!

SCHORPIOEN

Hoewel je de leerstof redelijk goed onder de knie hebt, geldt dat niet voor iedereen in je omgeving. Hierdoor raak je helaas een beetje verveeld door het overmatige series kijken en ben je op zoek naar iets anders? Overweeg eens wat nieuwe ervaringen, zoals het ontdekken van de kerstmarkt van Gent.



BOOGSCHUTTER



Je bent tevreden. Bij nader inzien vond je de vakken van dit semester eigenlijk best boeiend. De groepsprojecten naderen hun einde, maar je hebt ontdekt dat je medestudenten dit jaar echt wel meevielen. Het lijkt wel een goed idee om buiten de universitaire context met elkaar af te spreken. Het is immers nooit te laat om nieuwe vrienden te maken gedurende het hele semester!

H O R O

STEENBOK



De feestdagen staan voor de deur en je bent in de wolken! Het is jouw favoriete tijd van het jaar en je stralende humeur straalt naar iedereen om je heen. Dit zorgt voor veelbelovende vooruitzichten, vooral omdat je crush volgend jaar waarschijnlijk iets meer zal worden dan dat. Wacht gewoon op het juiste moment, en alles zal op zijn plek vallen.

WATERMAN

Als je je deze maand overspoeld voelt door deadlines blijf dan kalm en stel een goed georganiseerd plan op. Het is geruststellend om te weten dat al je vrienden ook met deadlines te maken hebben, dus je staat er niet alleen voor. Deel je gevoelens hierover met hen en zorg er ook voor dat je voldoende tijd hebt voor ontspanning. Anders kan dit semester uitzichtloos lijken.



VIS

De laatste etappe is altijd de zwaarste, zo luidt het gezegde. En dit is nog nooit zo waar geweest. Je kijkt ernaar uit dat de deadlines voorbij zijn, maar dan staat de blokperiode voor de deur. Laat je niet ontmoedigen. Probeer zeker te genieten van de feestdagen. Als je nog niets hebt gepland voor de lesvrije week is het een goed idee om dit te overwegen. Zo heb je iets om naar uit te kijken.



SCOOP

STIER



Na de hectische weken van het semester lijkt de blokperiode bijna welkom. De stieren vonden dat er dit semester goed moest gefeest worden. Dit heeft natuurlijk wel betekend dat het schoolwerk een beetje op de achtergrond is geraakt. Het is nu tijd om de boeken en de planning erbij te pakken, want al die overgeslagen lessen moeten ook worden ingehaald.

RAM

Het is hoog tijd voor het nieuwe jaar. Voor jou mag 2023 snel voorbij zijn. Probeer echter niet te veel aandacht te schenken aan deze gedachte, want er zijn ongetwijfeld ook mooie momenten geweest. Natuurlijk ben je vastbesloten om 2024 positief te beginnen, maar besef dat er het komende jaar ook uitdagende momenten op je pad zullen komen. Dat begint al met de kater van 31 december...



TWEELING



Terwijl je vrienden bezig zijn met de planning voor Kerstmis ben jij druk in de weer met de voorbereidingen voor oudejaarsavond. Dit is jouw kans om aan iedereen te laten zien wat voor een goede gastheer/gastvrouw je bent! Als Tweeling kun je met recht uitkijken naar het nieuwe jaar, want tijdens het uitgaan kom je eindelijk de ware tegen. De start van het nieuwe jaar zal nog nooit zo veelbelovend zijn geweest...

GAME GAME GAME

GAME GAME GAME



Kerstpuzzel:

G	G	V	R	O	L	D	O	N	K	E	R
D	E	C	E	M	B	E	R	P	I	E	K
W	B	Z	K	E	I	S	L	E	E	J	E
I	O	N	E	G	N	I	N	O	K	B	E
E	O	K	R	L	C	G	K	E	B	Z	K
R	R	K	S	H	L	E	E	I	E	A	E
O	T	S	T	E	R	I	R	L	A	U	R
O	E	J	S	S	D	K	G	R	E	S	W
K	E	T	T	U	T	F	S	H	E	N	E
S	A	M	O	O	B	T	S	R	E	K	S
L	I	G	L	T	F	A	M	I	L	I	E
S	R	E	D	R	E	H	R	E	N	I	D

- | | |
|--------------|-----------|
| DECEMBER | KERSTMIS |
| DINER | KERSTSTOL |
| DONKER | KONINGEN |
| ENGELN | KRIBBE |
| EZEL | LICHTJES |
| FAMILIE | PIEK |
| GEBOORTE | SLEE |
| GEZELLIGHEID | SNEEUW |
| GOUD | STAL |
| HERDERS | STER |
| KAARS | WIEROOK |
| KERSTBOOM | |



		7				4	5	
			7	3				6
1			6	2				
	3	5				1		
				9				
		8				9	4	
			2	9				7
7			5	4				
	6	9				3		

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9



GAME GAME GAME
GAME GAME GAME

VEK INVESTMENT CLUB

Investing in students, for students, by students.

Aandelen die je aan de Sint kan vragen

De Kerstman is gearriveerd, en de vrolijke dag van 25 december komt steeds dichterbij. Voor degenen die nog hun wensen moeten sturen naar de vriendelijke oude man, heeft de VEK Times enkele tips verzameld. In een exclusief interview met "beurselfje," hoofd van de elfen Equity Research, presenteert The VEK-Times 4 interessante aandelenposities die je nog snel aan de Kerstman kunt vragen voor dit jaar.

1. Deme – bageraar - kopen

Iedereen weet dat de Kerstman elk jaar met zijn prachtige arrenslee vanuit de Noordpool komt aangevlogen. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de flinke jongens en meisjes van bageraar Deme die de Schelde vrijhouden door middel van maritieme dredging oplossingen. De Kerstman is zelf zeer positief over Deme en heeft naar het schijnt hevig ingetekend op hun IPO in 2022, hoewel beursselfje hier zelf niet wilt op ingaan.

2. Philip Morris – Sigaretten – kopen

Afgelopen decennia heeft de portefeuille van de Kerstman het zeer goed gedaan. Het is nog van de 18de eeuw, toen de Kerstman geïnvesteerd had in speculatieve kool aandelen, dat zijn portefeuille het zo goed had gedaan. Dit rendement is onder andere te danken aan de Kerstmaan zijn tactische investeringen in tabak aandelen. Toch denkt hij dat er nog veel upside zit in de industrie. Sinds dit jaar geeft de Kerstman geen vapes meer onder de kerstboom dus is de Sint bullish op tabakconsumptie.

3. Inpost – logistiek – verkopen

Met zijn oude leeftijd heeft de Kerstman de wereld zien veranderen door allerlei nieuwe technologieën en innovaties. Maar de recente opkomst van drop-off punten en lockers maakt de Kerstman niet bepaald blij. Het Poolse bedrijf Inpost biedt over de hele wereld meer dan 20.000 lockers en 18.000 drop-off punten aan, tot grote ergernis van de Kerstman die meer gelooft in de traditionele schoorsteenlevering.



4. Blackrock – investment management – verkopen

Volgens beursselfje heeft de Kerstman geen enkel probleem met duurzaam beleggen, maar de lage ESG-score die Blackrock onlangs heeft gegeven aan de Kerstman vanwege zijn geliefde houtkachel, was de druppel die de emmer deed overlopen. Blijkbaar was de lage ESG-score niet alleen te wijten aan het milieudeel, maar ook aan het sociale aspect. Het heeft iets te maken met de roetveegpieten van zijn collega de Sint, hoewel beursselfje hier niets over kwijt wil. Dit jaar alleen nog maar houtblokken voor Larry Fink!

Hier zijn ze dan, de beurstips van de elfen Equity Research. Je kan alles vragen aan de Kerstman, van aandelen tot calls, tot elk feestelijk derivaat dat je je maar kunt voorstellen. Dus wees niet verlegen, brave kinderen. Vergeet ook dit jaar niet de kerstboom te versieren en een wish list te maken voor wanneer de Kerstman langskomt.



Dankwoord

We zijn alweer aan het einde van deze *The VEK-Times* gekomen. Het enige wat ons nu nog rest is om iedereen te bedanken die geholpen heeft aan deze kersteditie.

Bedankt aan Amelie en Jona voor het inleidend woordje.

Ook bedankt aan Carlo, dankzij hem weten we welke aandelen we moeten vragen aan de kerstman.

We willen ook Morane bedanken voor ons een leuke behind-the-scenes van de openingsfuif te geven.

Super bedankt aan Anna en Yentl om ook een artikel te schrijven.

Tenslotte bedanken we ook nog Prof. De Groote om tijd vrij te maken voor ons.

En bij deze nemen wij met pijn in het hart afscheid van jullie, tot in de volgende editie!

Astrid, Jelle, Andres, Marie-Julie & Robin

VEK
YUÇÇA

ZONDAG:

Pintenlinten: 10 Pils €12,00

MAANDAG:

Fles wijn €10

DINSDAG

Duvel dinsdag

3 Duvels €10

WOENSDAG:

Verrassingspromo

DONDERDAG:

Happy hour 22u-23u

Cocktails 1 + 1

VRIJDAG:

Koffie/Chocomelk/Soep: €1





SOCIAL MEDIA



VEK, VEK Sport, VEK Recruitment, Yucca, Student Street Soccer, VEK Investment Club



Vek_Ghent
Yucca.Gent